



- Aan het Woord: Hans van der Kruk - pagina 4
- Verfrissende Hart4U-dienst - pagina 7
- Johan Roest een jaar Halte-pionier - pagina 8



# Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

nummer 3 | mei | 1e jaargang 2017

4 MEI

## Stilstaan in de buurt

**ICHTHUSKERK** • Op donderdag 4 mei is er vanaf 19.30 uur inloop in de kerkzaal. Passende muziek en teksten helpen om stil te staan bij de vragen rond oorlog en vrede. Om 20.00 uur schakelen we live over naar de Waalsdorpervlakte.

t/m 6 MEI

## Expositie 'Horizon'

**ADVENTSKERK** • In de kunst is de horizon nooit zomaar een lijn tussen de aarde en de lucht. De horizon is slechts een scheidslijn tussen wat we zien en wat erachter verdwijnt. De schilderijen van beeldend kunstenaar Anet Verdonk zijn hiervan een mooi voorbeeld. Haar werk bevindt zich op een spannende grens tussen realisme en interpretatie. Schilderijen waarin je je even kunt verliezen, terwijl de afgebeelde horizon je toch een houvast geeft.

T/m zaterdag 6 mei geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-16.00 uur. Adventskerk, Julianalaan 3. [www.anetverdonk.nl](http://www.anetverdonk.nl) en [www.vcgz.nl](http://www.vcgz.nl)

25 MEI

## Dauwtrappen

**DE OASE** • Hoe bijzonder is het om in de vroege morgen rond te fietsen en de natuur te zien ontwaken! Op Hemelvaartsdag 25 mei is er weer een fietstocht rondom Zoetermeer. Start bij De Oase aan het Kerkenbos om 6.00 uur. Onderweg is er een pauze om het zelf-meegebrachte ontbijt te eten en wordt er een korte viering gehouden midden in de weilanden. We zijn op tijd terug voor de Hemelvaartsdienst.

Zie voor de kerkdiensten op Hemelvaartsdag pagina 4.

10 JUNI

## Toer voor het goede doel



**PERRON** • Op 10 juni organiseert Perron in Oosterheem samen met twee andere pioniersplekken een mooie en leerzame fietstocht. We fietsen vanuit Zoetermeer (Perron) naar Den Haag (Leven in Laak), dan door naar Rotterdam (Geloven in Spangen) om van daar weer terug te fietsen naar het startpunt. Wielrenners rijden 151 kilometer en mensen met een gewone fiets 61 kilometer. Mensen die meedoen laten zich sponsoren en de opbrengst daarvan gaat naar de drie pioniersplekken. Deelnemers krijgen op locatie uitleg over de pioniersplekken. Doe ook mee!

Opgeven en informatie: [www.toervoorhetgoededoel.nl](http://www.toervoorhetgoededoel.nl)

## Vrijheid



Foto: Leonie Vreeswijk-Feith ([www.photosbyleonie.nl](http://www.photosbyleonie.nl))

HEMELVAARTSDAG

## Wat staan jullie naar de hemel te kijken?

**PERSPECTIEF** • Op 25 mei is het Hemelvaartsdag. Een vrije dag en een welkome onderbreking van de werkweek midden in het voorjaar. Velen plakken aan deze jaarlijkse vrije donderdag een vrijdag vast en hebben zo een lang weekend. Mooi om er even tussenuit te trekken. Wat vieren of herdenken we eigenlijk op Hemelvaartsdag? Op straat kunnen veel mensen de vraag niet beantwoorden en ook in de kerk is het de minst uitbundig gevierde christelijke feestdag, met maar weinig kerkgangers.

### Koningschap

Alle evangelisten in het Nieuwe Testament schrijven uitvoerig over Goede Vrijdag en Pasen. Het is de climax van het Evangelie. Jezus vestigt zijn koningschap op aarde. Niet door als een revolutionaire vrijheidsstrijder de Romeinen te verjagen, maar door het lijden van de mensen te ondergaan en te dragen en door God te worden uitgewezen als zijn Zoon in de opstanding.

### Twee keer

Het verhaal van Jezus' hemelvaart vinden we alleen bij de evangelist Lucas. Maar dan wel twee keer. Aan het einde van het

Lucas-evangelie (Lucas 24:50-53) en aan het begin van het boek

### Geen revolutionaire vrijheidsstrijder, maar door lijden en dood heen de Opgestane

Handelingen (Handelingen 1:1-11). In de andere boeken van het Nieuwe Testament ontbreekt het verhaal van Jezus' hemelvaart.

Aan het eind van zijn evangelie vertelt Lucas dat Jezus naar de hemel gaat op de late avond of in de nacht van de opstanding zelf (Lucas 24:13).

### Nieuwe werkelijkheid

In de andere boeken van het Nieuwe Testament staat alleen dat Jezus is opgestegen naar de Vader (Johannes 20:17), dat de opgestane Heer aan de rechterhand van God in de hemel zit (Romeinen 8:34), en dat hij daarvandaan zal terugkomen om recht te spreken over levenden en doden (1 Petrus 4:5). Hier wordt geen ruimtelijke hemel ergens boven onze hoofden voorgesteld. Er wordt met beeldende taal beschreven wat het opstandingsgeloof inhoudt. De opstanding betekent dat Jezus als opgestane Heer een totaal nieuwe werkelijkheid binnengegaan is: die van Gods heerlijkheid.

### Op een dag

*op een dag zullen we het maken: het vaderland van onze dromen*

*van de gevangenis een ziekenhuis maken van het verbanningsoord een universiteit maken en van de gevangenen werkende mannen en vrouwen maken*

*in plaats van angst en pijn zullen liederen klinken in plaats van dodelijke kogels zullen mussen vliegen zweven boven een fontein en spelen met de kinderen van de kleuterschool*

Anoniem, Soedan  
In: 'Vrijheid hoe maak je het?',  
poëziebundel Amnesty  
International 1997

VERSLAG

### Teken van hoop



**ICHTHUSKERK** • Altijd weer een prachtig gezicht op een bijzondere zondag: Palmzondag. De kinderen houden hun 'intocht' met Palmpasenstokken. Na de dienst worden ze uitgezwaaid op het plein voor de Ichthuskerk. Ze vertrekken met de paardentram naar het Lange Land Ziekenhuis waar ze worden verwelkomd in de viering daar. Dan geven ze de Palmpasenstokken – die ze samen met de leiding van de nevendienst gemaakt hebben – aan patiënten. Als bemoediging met een betekenis. De stokken zijn met symbolen versierde, lege kruisen. Beeld dat vooruitwijst naar Pasen en de feesttijd daarna. En daarmee een teken van hoop én geloof!



Aan het begin van het boek Handelingen schrijft Lucas dat Jezus eerst nog bij de leerlingen blijft. Pas na veertig dagen wordt

hij vanaf de Olijfberg in de hemel opgenomen. Volgens Handelingen 1:9 gebeurt dit overdag.

Lees verder op pagina 3



De afbeelding 'Hemelvaart' is met toestemming van de uitgever overgenomen uit de Prentenbijbel, illustrator Marijke ten Cate, ISBN 9789089120380 © Royal Jongbloed, Heerenveen.



1 MEI

## Seminar 'Verscheurd'

Seminar over homoseksualiteit en geloven. Doel is verbinding brengen tussen christenen met verschillende visies en mensen toerusten in het omgaan met homoseksualiteit in hun eigen omgeving. Stichting Verscheurd is een vrijwilligersinitiatief van christenen die zelf van dichtbij, in familie- of vriendenkring of persoonlijk, met homoseksualiteit te maken hebben.

Maandag 1 mei, 20.00 uur, zaal Brood en rozen, Industrieweg 8. Toegang gratis. Aanmelden: [www.verscheurd.nl/seminars](http://www.verscheurd.nl/seminars)

3 MEI

## Lezing 'Jeruzalem'

Op woensdag 3 mei spreekt Heleen Bénard, werkzaam bij de stichting Christenen voor Israël over Jeruzalem, ook wel Sion genoemd, een stad met een veelbewogen geschiedenis. Psalm 48 zingt: 'De Here is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, de stad van de grote Koning!' Heleen Bénard werkte enkele jaren in Jeruzalem en sinds die tijd is Israël voor haar diep verbonden met Gods Woord.

Woensdag 3 mei, 20.00 uur, Stadsboerderij de Weidemolen, Burg. Middelberglaan 2, toegang gratis. Informatie: Theo Koppes T (033) 245 88 24 of 06 4907 7552

## VAN DE REDACTIE

## Vertel het!

S tilzitten is er niet bij. Op het allereerste Paasfeest renden de vrouwen naar de leerlingen om te vertellen dat Jezus leeft. Ze moeten naar Galilea gaan, daar zullen ze Hem weer zien. Die ontmoeting is niet van lange duur. Jezus verlaat hen weer, Hij verdwijnt uit hun ogen. Niet zonder een nieuwe opdracht: 'Vertel het!'

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft – Jezus!  
Vertel het aan de mensen wie vrede geeft – Jezus!  
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft!  
Vertel het aan de mensen.

Kinderen zingen het met dit liedje van Elly & Rikkert. In alle toonaarden wordt het goede nieuws uitgezongen en verkondigd, gedreven door genade en liefde. In vrijheid, in het geheim, in moeilijke perioden, in dagen van blijdschap. Met zorg en aandacht gesproken en verbeeld, gedrukt en vormgegeven zoals dit derde nummer van *Kerk in Zoetermeer*. Geen sinecure, zo'n opdracht.



• Marieke van der Giessen-van Velzen  
EINDREDUCTEUR

## INTERVIEW

## 'Wonen' in de toren

**RESTAURATIE** • 'Je kunt er wel gaan wonen, joh!' Gina ziet haar man Otto van der Vorm vrijwel dagelijks naar de toren van de Oude Kerk vertrekken. Op een dag zelfs om half zeven 's morgens, omdat nieuwe binten, grote balken, naar boven werden gehesen. Otto vindt het fantastisch. Hij dartelt op zijn tweëntachtigste nog de toren op alsof het een keukentrapje is.

Otto van der Vorm is de voorzitter van de Bouwcommissie Restauratie Toren. Begonnen als timmerman is hij doorgegroeid tot bovenbaas van een bouwbedrijf dat zich mede met restauraties bezig hield. Dat heeft grote voordelen. Otto heeft oog voor zowel de grote lijnen als het detail, hij weet alles van subsidieaanvragen en hij spreekt de taal van de mensen op de bouwplaats.

## Oog voor grote lijnen én detail

In 1972 begon Otto van der Vorm als notabele, een college dat de kerkvoogdij controleerde. Al snel raakte hij betrokken bij de bouw van de Ichtuskerk in de wijk Seghwaert, waar financiële problemen dreigden.

Zo ontstond de Commissie Onderhoud



## Top-vakmensen

Bij de restauratie van de toren doet Otto, bijgestaan door Henk Landlust, de dagelijkse controle. Hij zit de vergaderingen van de Bouwcommissie voor en woont de officiële bouwvergaderingen van aannemer, architect en onderaannemers bij.

Gebouwen, die meteen al een hele waslijst klachten rond kerkgebouwen en pastorieën te verwerken kreeg. Daarnaast het onderhoud van het toenmalige gemeentecentrum Het Kruispunt, een zalencentrum voor de Morgensterkerk en De Regenboog die in eigen beheer werd gebouwd. Van de commissie was recent Taco Duijf projectleider bij de bouw van de Oosterkerk, terwijl Otto zich aan de kerkranken, het witten en de vloerverwarming van de Oude Kerk wijdde.



Otto doet dit met veel vreugde, want het zijn allemaal top-vakmensen. Ook geniet hij van de vier leerlingen, die op de toren ervaring mogen opdoen.

## Vernieuwde koepel

Toch zijn er altijd weer verrassingen. Dat de koningsstijl, de spil waarop alles vanaf de haan naar beneden toe rust, was aangetast door houtzwam, was bekend. Maar het hout van de koepel op de achtkantige bovenbouw bleek totaal verrot te zijn vanwege lekkages. De architect drong op vervanging aan, omdat hij schatte dat de koepel anders binnen tien jaar met kruis, haan en al naar beneden zou komen. Dus is de koepel nu vernieuwd. Overigens verloopt het werk allemaal zeer voorspoedig. Heel soms kan zelfs Otto er nog wat van leren. De loodgieters spraken hem over de 'geboorte'. Daar had hij nog nooit van gehoord – bouwkundig dan! Dat is de plek waar een recht stuk overgaat in een boog.

• Joke Roelevink  
SECRETARIS BOUWCOMMISSIE

10 MEI

## Stichting De Haven bij Groene senioren

**OOSTERKERK** • Stichting De Haven biedt in Den Haag hulp aan prostitutees die problemen hebben in hun niet bepaald riante situatie. Al wordt deze doelgroep niet specifiek vermeld in de rij van 'hongerig, naakt, ziek of in de gevangenis' uit Mattheüs 25, zij horen daar wel degelijk in thuis. Medewerkers van deze christelijke instelling komen de Groene senioren 55+ over hun werk vertellen. Dit in combinatie met een sfeer van saamhorigheid en een maaltijd verzorgd door Fred Cammeraat.

Woensdag 10 mei, 14.30-20.00 uur, Oosterkerk. Kosten inclusief maaltijd: € 15; alleen presentatie: € 3. Uiterlijk 8 mei opgeven: Nico Geleijnse T (079) 361 94 08 of 06 1149 4890 E [njgeleijnse@hetnet.nl](mailto:njgeleijnse@hetnet.nl)

## Nieuwe cursus



**JUNI** • In Zoetermeer hebben we te maken met een grote groep mensen in financiële nood die begeleiding nodig hebben. Door toename van het aantal hulpvragers zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Volgende maand start in Zoetermeer een nieuwe cursus van drie dagen. Geplande data: woensdag 7, 21 en 28 juni van 13.00-20.00 uur.

Meer informatie en aanmelden: Jan de Vries (coördinator) T 06 3940 5015 W [www.schuldhulpmaatje.nl](http://www.schuldhulpmaatje.nl) > locaties > Zoetermeer of [www.shmzoetermeer.nl](http://www.shmzoetermeer.nl)

20 MEI

## Samen aan de slag voor de stad

**OPROEP** • In samenwerking met het Inter-Levensbeschouwend Overleg Zoetermeer (ILOZ) organiseert Stichting Present projecten voor de stad. Op zaterdag 20 mei gebeurt dat in een groot opgezet diaconaal-missionair project van vele gelovige vrijwilligers en professionele hulpverleners.



Moslims, hindi, bahai, christenen en vele andere vrijwilligers gaan in gemengde groepjes met mensen van maatschappelijk werk, Leger des Heils, jeugd- en jongerenwerk, gehandicapten- en ouderenzorg aan de slag voor de stad.

Zaterdag 20 mei is de geplande datum: tussen Pinksteren en Ramadan, tussen het (joodse) Wekenfeest en Vat Purnima (hindi). Het programma staat nog niet vast. Alles is moge-

lijk: van klussen voor sociaal zwakkeren tot een high tea met gehandicapten. We denken ook aan een gezamenlijke afsluiting met een feestelijke maaltijd. Wacht niet op het enthousiaste verslag in het juninummer van *Kerk in Zoetermeer*, maar informeer of je nog mee kunt doen.

Inlichtingen: Els Alebregtse, secretaris ILOZ, [ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com](mailto:ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com)

## VERSLAG

## Hartenactie groot succes

**DE OASE – GENESARETH** • In de aanloop naar Kerst vroeg Kerk in Actie aan gemeenten in Nederland om een hart te maken. Figuurzagen, breien, haken, naaien, alles was toegestaan.

Ook gemeenteleden van De Oase en de Genesarethkerk in Zoetermeer deden met enthousiasme mee. De oogst was 140

harten. Er zijn harten gegaan naar statushouders aan het Vrouwenhuiswaard en de Syrische gemeenschap in Zoetermeer, waar vooral vluchtelingen zijn aangesloten. Met Palmpassen, zondag 9 april, gingen er 60 harten naar de Zoetermeerse gevangenis om ook gevangenen te laten weten dat zij voor God waardevol zijn en wij hen niet vergeten.



13 MEI

## Benefietconcert Torenrestauratie

**OUDE KERK** • Op zaterdag 13 mei wordt er een speciaal benefietconcert gegeven ten bate van de torenrestauratie in de Oude Kerk. Speciaal, omdat een van de uitvoerenden ds. Kees Wesdorp is, predikant van de Oude Kerk. Samen met zijn docente Ruth Haan-Linder en zijn cello spelende zoon Johan Wesdorp zullen ze een gevarieerd concert verzorgen op de schitterende vleugel in de Oude Kerk. De drie grote B's van de muziekgeschiedenis komen voorbij: Bach, Beethoven en Brahms, en prominent is de S van Schubert aanwezig. Vader en zoon zullen enkele werken voor cello en piano uitvoeren, waaronder een serenade van Schubert. Leerling en docente spelen een vierhandige Fantasie van Schubert, waarna Wesdorp nog een Impromptu zal laten horen.



Zaterdagmiddag 13 mei, 15.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59. Toegang inclusief koffie en wat lekkers: € 10.

20 MEI

## Lentefair

**OUDE KERK** • Op zaterdag 20 mei wordt van 10.30-17.00 uur in het koor van de Oude Kerk een Fair gehouden. De opbrengst is geheel bestemd voor de restauratie van de toren. Te koop zullen o.a. zijn velerlei handwerken, kaarten, kralenkettingen, stroopwafels, bloemstukjes. Verder leien en hout uit de toren en artikelen met afbeeldingen van de Oude Kerk zoals pennen, tasje, pepermuntjes e.d. Er is uiteraard iets te drinken met wat lekkers. Iedereen van harte welkom!

12-16 JUNI

## Theologie voor iedereen

**ZOMERSCHOOL** • Maak in een week tijd kennis met de veelkleurigheid van christelijke theologie en andere religies. Op 12, 13, 15 en 16 juni worden er tussen 10.00 en 16.00 uur lesblokken verzorgd door goed opgeleide theologen uit de protestantse kerken. Op de rol staan thema's gerelateerd aan het Oude en Nieuwe Testament, kerk en samenleving, gemeenteopbouw, liturgie, spiritualiteit, wereldreligies, ethiek en kerkgeschiedenis. De zomerschool biedt maximaal plaats aan 30 deelnemers. Kosten: € 50. Locatie: Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, Den Haag-Scheveningen.

Informatie: Annemarie van Duijn-Goedhart, T (071) 407 35 66 E [w.van.duyn1@kpnplanet.nl](mailto:w.van.duyn1@kpnplanet.nl) Bij haar is een folder met het uitgewerkte programma op te vragen.



PORTRET

# Bevrijding heeft meer dan één gezicht



Foto Rob Verhoeff

Jacqueline Gravesteijn is een gedreven en actief lid van de Ichthuskerk in Zoetermeer-Noord. Zij is ouderling en daarnaast ook betrokken bij bijvoorbeeld de inloopactiviteiten van Open Ichthus. Na haar loopbaan in het onderwijs begon zij de opleiding Pastorale Counseling die ze binnenkort afrondt.

problemen kunnen ook geloofsvragen opspelen. Dit is vaak een zoektocht naar de plaats van God in het lijden en het herstel. Ik probeer dan te helpen bij die zoektocht.' Pastorale counseling heeft volgens haar een toegevoegde waarde tussen de andere vormen van psychosociale hulpverlening.

'In dit proces probeer ik, uiterst voorzichtig, af te tasten in hoeverre de godsdienst een rol speelt. Als dat zo is, kan daar vaak ook een deel van de oplossing worden gevonden.' 'Uitgangspunt in de begeleiding is dat je er als gehele persoon mag zijn, met jouw hele levensverhaal. Als die ruimte er is, kan de soms lange weg van herstel en verandering uit het dal omhoog mogelijk weer worden gevonden.'

Het besef en het geloof 'dat er een God is die met je mee loopt' kan via pastorale counseling een intens gevoel van bevrijding geven. Wie daarop durft te vertrouwen, weet zich een rijk mens.

• Fien Meiresonne

**GELOOFSVRAGEN** • In de maand mei staan we elk jaar weer stil bij die emotionele en langverwachte bevrijding van het juk van een meedogenloze bezetter. Bevrijding in meer overdrachtelijke zin speelt een rol bij Pastorale Counseling, een vorm van hulpverlening en begeleiding voor mensen die vastgelopen zijn.

Het woord 'bevrijding' wordt vaak als eerste in verband gebracht met bevrijding van onderdrukking, zoals de dikke Van Dale het omschrijft: 'de vrijheid teruggeven, zoals in 1945'. Als je je vrijheid kwijt bent, heb je vaak een moeilijk leven. 'Bevrijding' in geesteliker zin kan staan voor 'verlossen van wat hindert of kwelt'.

Zij begon uit bewogenheid en interesse deze opleiding. 'Je komt in die rol mensen tegen die beschadigd of vastgelopen zijn in hun leven, bijvoorbeeld door nare (jeugd)ervaringen of een rouwproces. Deze mensen zoeken een weg naar herstel en letterlijk soms naar bevrijding.'

**'Bevrijding kan zijn dat er een God is die met je meeloopt'**

**Geloofsvragen**

Wat betekent het 'pastorale' bij deze 'counseling' eigenlijk? Jacqueline: 'Bij psychische

**Weg naar herstel**

'Pastorale Counseling is een vorm van hulpverlening en begeleiding binnen het hulpverleningsveld van de psychotherapie en psychologische hulp en begeleiding', zegt Jacqueline Gravesteijn.

**KERK EN ISRAËL**

## De vijftigste dag na Pasen

**OOGSTFEEST** • Vijftig dagen na Pesach, het joodse Paasfeest, wordt het joodse feest Sjavoet gevierd. Zeven weken na Pasen of op de 'vijftigste dag van Pasen' vieren christenen het Pinksterfeest. Sjavoet en Pinksteren vallen net als Pesach en Pasen elk jaar vrijwel samen.



**Sjavoet**

Voor de Israëlieten was Sjavoet (het Hebreeuwse woord voor 'weken') van oorsprong een oogstfeest, waarop de eerstelingen van de tarweoogst aan God werden geofferd. Na de uittocht van het volk Israël uit Egypte, zoals beschreven in Exodus, werd Sjavoet ook het feest ter herdenking van het ontvangen van de Thora, de joodse wet. Zeven weken na de uittocht

verzamelden de joden zich aan de voet van de berg Sinai en ontvingen daar via Mozes van God de Tien Geboden. In de joodse opvatting staan de Tien Geboden symbolisch voor de gehele Thora, de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse bijbel. Dit zijn ook de eerste vijf boeken van de christelijke bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Tijdens Sjavoet worden de synagoges versierd met bloemen, fruit en groen en worden de Tien Geboden voorgelezen. Ook wordt gelezen uit het boek Ruth, omdat het verhaal zich afspeelt tijdens de zomerogst.

**Pinksteren**

Na de opstanding van Jezus waren de apostelen tijdens Sjavoet bij elkaar in Jeruzalem. Er waren veel joden in de stad gekomen voor het aanbieden van de eerstelingen van de tarweoogst. Terwijl zij samen waren werden zij vervuld van de heilige Geest zoals beschreven staat in het boek Handelingen 2. De apostelen werden de eerstelingen van de christelijke kerk tijdens dit eerste Pinksterfeest.

• Koos en Kobi Hendriks  
WERKGROEP KERK & ISRAËL

**HEMELVAARTSDAG**

## Warm lopen voor Pinksteren

**GEZAMENLIJKE VIERING** •

Op 25 mei om 9.30 uur is er een bijzondere viering van de drie wijken Pelgrimskerk, Oase en Regenboog (POR).

De week na Hemelvaart is het tijd voor de Avondvierdaagse. Vele kinderen en volwassenen zullen weer vier dagen lang de wandelschoenen aantrekken en op pad gaan. Als je goed kijkt zie je in de dagen voor de Avondvierdaagse al mensen oefenen: elke dag een stukje verder lopen, zodat je straks hopelijk zonder spierpijn of blaren die vier avonden kan volhouden. Zo willen wij met Hemelvaart alvast oefenen voor dat grote feest begin juni: Pinksteren. In beweging komen en blijven gaat niet zomaar. Je moet ervoor oefenen. Dat kun je al 's morgens dauwtrappen en met lijf en leden in beweging te komen (zie voorpagina).

**Ontvangen en vertellen**

In de dienst zullen we ons vooral richten op ons hart en ons verstand. Jezus zei: 'Jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal over mij vertellen ... overal op aarde' (Handelingen 1:8). Ontvangen en vertellen zijn de werkwoorden die centraal zullen staan.



**PERSPECTIEF** Vervolg van de voorpagina

### Terug en vooruit

De twee beschrijvingen door Lucas van de hemelvaart van Jezus hebben verschillende functies.

Het slot van het Lucas-evangelie blikt terug: de hemelvaart betekent het einde van het aardse optreden van de opgestane Jezus. Het begin van Handelingen kijkt vooruit: de hemelvaart maakt ruimte voor het zendingswerk van de apostelen.

**Wakker geschud**  
Beide verhalen zijn noodzakelijk om het verhaal van Hemelvaart te begrijpen. In Handelingen staan de leerlingen naar de hemel te staren, ook als Jezus al uit het zicht is verdwenen. Ze weten niet wat ze moeten. Kunnen ze zonder Jezus' aanwezigheid vertellen van hem? Ze worden uit hun overpeinzingen wakker geschud door twee mannen in witte gewaden en dan beginnen ze te beseffen dat ze zonder Jezus verder moeten. Dat ze in zijn geest mogen leven en getuigen.

**Vrolijker**  
Aan het slot van Lucas is de sfeer veel vrolijker. Vol vreugde

keren de leerlingen terug naar Jeruzalem. Ze zijn voordurend in de tempel en loven God.

**Vertrouwen dat het goed is én aan de slag gaan**

Beide verhalen schilderen prachtig wat Hemelvaart is. We mogen blij zijn dat Jezus door God is verhoogd. Opgewekt. Aangewezen als zijn Zoon. In zijn spoor mogen we getuigen van de grote daden van God. Vol vreugde! En tegelijkertijd is het ook moeilijk om zonder Jezus' concrete aanwezigheid vol te houden te geloven en te vertellen van je geloof. We kijken soms verlangend omhoog en moeten dan weer met beide benen op de grond worden gezet. Dat is Hemelvaart. Vertrouwen dat het goed is. Vieren dat God sterker is dan de dood en telkens weer met beide benen op de grond gezet worden en aan de slag gaan op je eigen plek in de wereld.

• Jaap van den Akker  
PREDIKANT PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE NOORD

16 en 17 JUNI  
**Nacht van Gebed in Zoetermeer**

**OOSTERKERK** • Het geweld tegen christenen neemt toe. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact dit heeft op de lokale kerk.

Bid mee tijdens de Nacht van Gebed van 16 op 17 juni. De Nacht begint om 22.00 uur en duurt tot 6.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Schuif gerust aan!

Toch kunnen we een verschil maken in het leven van vervolgte christenen. Landsgrenzen en gevangensmuren belemmeren ons gebed niet.

Informatie: Piet van Daalen  
T 06 - 513 865 46  
W [www.opendoors.nl/nacht](http://www.opendoors.nl/nacht)

**24 uur non-stop activiteiten**

**VERVOLGDE CHRISTENEN:**  
**BEZINNINGSDAG ZOETERMEER e.o.**

Vrijdag 16 juni 16.00 uur tot zaterdag 17 juni 16.00 uur

**NACHT VAN GEBED**

**OOSTERKERK Zoetermeer**

Open Doors - Stichting De Ondergrondse Kerk - Hulp Vervolgde Christenen

**Feesten in Israël in mei**  
Naast het feest Sjavoet op 31 mei worden er in Israël in mei nog drie andere feesten gevierd.

1 mei: Onafhankelijkheidsdag – het ontstaan van de staat Israël in 1948

14 mei: Lag Ba'omer – het einde van de rouwtijd van 33 dagen na Pesach

24 mei: Jeruzalemday – inname van de oude stad in 1967  
Bron [www.beleven.org](http://www.beleven.org)



# KERKDIENTEN mei 2017

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten.

Gemeente	Zondag 30 april	Zondag 7 mei	Zondag 14 mei	Zondag 21 mei	Donderdag 25 mei Hemelvaartdag	Zondag 28 mei
 <b>WIJKGEMEENTE OUDE KERK</b> Oude Kerk • Dorpsstraat 59 2712 AD • T (079) 316 39 09 W www.oudekerkgemeente.nl	10.00 Ds. W.M. de Bruin, Stolwijk	10.00 Ds. C.H. Wesdorp	10.00 Ds. C.H. Wesdorp	10.00 Ds. C.H. Wesdorp	10.00 Ds. C.H. Wesdorp	10.00 Ds. J. van Walsum, Alblasserdam
 <b>WIJKGEMEENTE PELGRIMSKERK</b> Pelgrimskerk • 1e Stationsstraat 86 2712 HK • T (079) 316 36 00 W www.pelgrimskerkzoetermeer.nl	10.00 Ds. R. Klijnsma, Pijnacker	10.00 Ds. E. Overeem, Leusden	10.00 Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 Ds. A. van Buuren, Amsterdam	Zie De Oase	10.00 Ds. D.A.J. Sonneveld Maaltijd van de Heer
 <b>WIJKGEMEENTE OASE</b> De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP T (079) 351 67 28 W www.oase-meerzicht.nl	10.00 Ds. W.L. Pera, Leersum	10.00 Mw. ds. L.H. van Rouendal, Barneveld	10.00 Mw. ds. E.S. ten Heuw, Leiden	10.00 Mw. ds. M.C. Kapteyn	9.30 Mw. ds. M.C. Kapteyn	10.00 Prop. E. Agterhuis, Driebergen-Rijssenburg
 <b>WIJKGEMEENTE ROKKEVEEN</b> De Regenboog • Nathaliengang 263 2719 CR • T (079) 362 87 03 W www.pwgderegenboog.nl	10.00 Ds. W.T. Knoeff, Hoofddorp	10.00 Mw. ds. E. van der Wolf-Kox, Voorburg	10.00 Ds. F.A. van Helden, Delft	10.00 Ds. D.A.J. Sonneveld	Zie De Oase	10.00 Ds. N. de Lange 17.00 Ds. D.A.J. Sonneveld en mw. M. Schipper-Boven Kapelviering
 <b>WIJKGEMEENTE OOSTERKERK</b> Oosterkerk • Oosterheemplein 320 2721 ND • T (079) 342 50 90 W www.oosterkerkzm.nl	9.30 Ds. E. van den Ham 16.30 Ds. M.A. van den Berg	9.30 Ds. P.L. de Jong, Rotterdam 16.30 Ds. P. Veerman, Wilnis	9.30 Ds. N.M. Tramper, Gouda 16.30 Ds. L.J. Vogelaar, Den Haag, <i>Hart4U dienst</i> 19.00 Ds. J. Snaterse, Vlaardingingen	9.30 Ds. E. van den Ham <i>Heilige Doop</i> 16.30 Dr. A. Markus, Rotterdam	9.30 Ds. E. van den Ham	9.30 Ds. B.F. Bakelaar, Krimpen aan de Lek 16.30 Ds. E. van den Ham
 <b>WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD</b> Ichthuskerk • Parkdreef 258 2724 EZ • T (079) 341 36 20 W www.pwzn.nl	10.00 Ds. N. de Lange 19.30 <i>Meditatieve viering</i>	10.00 Ds. N. de Lange 19.30 <i>Meditatieve viering</i>	10.00 Ds. J. van den Akker <i>(Chagall-ruimte)</i> 12.00 Ds. J. van den Akker 19.30 <i>Meditatieve viering</i>	10.00 Mw. ds. M.A. de Hoog, Doorn		10.00 Ds. R.L. Algera <i>Heilige Doop</i>
 <b>ADVENTSKERKGEMEENTE</b> Adventskerk • Julianalaan 3 2712 CB • T (079) 316 61 76 W www.vcgz.nl • E secretaris@vcgz.nl	10.30 Mw. ds. C.P. Kühler, Nootdorp		10.30 Ds. K.H. van Klaveren, Den Haag			10.30 Dhr. T. Vessies, Zoetermeer

## CONTACT

**HERVORMDE WIJKGEMEENTE OUDE KERK**  
Wijkgebouw Dorpsstraat 57  
**Predikant** ds. C.H. Wesdorp  
Annalaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54  
E predikant@oudekerkgemeente.nl • **Vrije dag** di  
**Pastoraal contactpersoon**  
Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09  
E boomma@xs4all.nl  
**Scriba** Jan Peter Leenman, Pitrusvaart 10, 2724 VC  
T (079) 331 74 22 • E scriba@oudekerkgemeente.nl  
**Kostersgroep** Peter Teeuw • T (079) 342 19 48



**GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE PELGRIMSKERK**  
Wijkgebouw 't Centrum • Frans Halsstraat 1  
T (079) 316 36 00  
**Wijkpastor** Marga Schipper-Boven  
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN  
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69  
E marga\_boven@ziggo.nl  
**Werkdagen** ma, di, wo  
**Beheerder** F. v.d. Beld  
T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94  
**Scriba** Tom Westerhof  
Charlotteplaats 6, 2713 BB • T (079) 316 93 79  
E scribapelgrimskerk@pgzoetermeer.nl



**PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE**  
**Pastor** ds. Carina Kapteyn  
Jessicagang 46, 2719 CA  
T (079) 347 85 33  
E dsmckapteyn@gmail.com  
**Vrije dagen** wo- en vr-middag  
**Scriba** Els Alebregtse  
Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39  
E scribavandeoase@gmail.com  
**Coördinator kosters**  
Taco Slagter • T (079) 321 36 59  
**Zaalsreservering** Eefke van den Broek  
T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com



**PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ROKKEVEEN**  
**Predikant** ds. Dick Sonneveld  
Parelgrijs 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52  
E predikant@pwgderegenboog.nl  
**Tel. spreekuur** iedere ma, di, do en vr  
van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond  
van 19.00-19.15 uur • **Vrije dag** wo  
**Kerkelijk werker** Marga Schipper-Boven  
Blauw-roodlaan 25, 2718 JN  
T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69  
E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl  
**Werkdagen** ma, di en wo  
**Scriba** Jan Blankespoor • Machtildahof 10, 2719  
AT T (079) 321 21 64 • E scriba@pwgderegenboog.nl



**HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK**  
**Predikant** ds. E. van den Ham  
Leerbroekstraat 36, 2729 HX  
T (079) 316 00 58 • E ds@vandenham.mobi  
**Vrije dag** wo  
**Scriba** J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK  
T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com  
**Kerkelijk werker** Cocky van Dorp  
Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83  
E cdvandorp@hotmail.com  
**Kostersgroep** Fam. A.J. van Daalen  
T (015) 369 87 67 • 06 534 184 55



**PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD**  
**Predikant** ds. Rein Algera  
Lissenvaart 140, 2724 SP  
T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl  
**Werkdagen** ma, di, wo-morgen en do  
(pastoraat Buytenwegh en De Leyens)  
**Predikant** ds. Jaap van den Akker  
Velddreef 281, 2727 CH  
T (079) 331 71 33 • E jvandenakker@casema.nl  
**Werkdagen** ma, di, wo, vr (pastoraat  
Noordhove en Oosterheem)  
**Predikant** ds. Nico de Lange  
Toscascouw 23, 2726 JJ  
T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl  
**Werkdagen** ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)  
**Scriba** Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3  
2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl



## COLOFON

*Kerk in Zoetermeer* is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Het blad verschijnt tien keer per jaar. nummer 3 - mei - 1e jaargang 2017

**Redactie**  
Els Alebregtse, Tirza Benders,  
Jan Blankespoor, Mieke Brak, Aafke Halma,  
Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne,  
Arie Vooijs, Joke Westerhof

**Hoofd- en eindredactie**  
Marieke van der Giessen-van Velzen  
E redactie@kerkinzoetermeer.nl

**Ontwerp en vormgeving**  
Jessica Monker

**Druk**  
Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

**Medewerkers aan dit nummer**  
Jan van der Linden (kerkdiensten), Jessica  
Monker (advertenties), Theo Poot (tekening)

**Berichten en kopij**  
De redactie is verantwoordelijk voor selectie  
en bewerking. Het meinumner zal op 31 mei  
verschijnen. Berichten en kopij over de hele  
maand mei uiterlijk woensdag 10 mei  
sturen naar E redactie@kerkinzoetermeer.nl

**Jaarplanning** Aan te vragen via:  
E redactie@kerkinzoetermeer.nl  
W www.pgzoetermeer.nl > startpagina >  
Kerk in Zoetermeer

**Abonnement**  
Jaarlijks wordt een vrijwillige  
bijdrage van € 20,- gevraagd. Bijdragen en  
giften kunnen overgemaakt worden op  
rekeningnummer NL67 FVLB 0699768160  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer  
o.v.v. 'Kerk in Zoetermeer'.

**Bezorging**  
Buytenwegh/De Leyens,  
Noordhove, Seghwaert, Oosterheem:  
Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01  
**Rokkeveen:** Fam. C. van Velzen  
• T (079) 347 85 33  
**Meerzicht:** Dhr. P.J. Lemmers  
• T (079) 351 47 19  
**Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:**  
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

**Kerkelijk Bureau**  
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur  
Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer  
T (079) 316 82 56  
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl  
W www.pgzoetermeer.nl

**Adverteren?**  
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl  
Abonnement of losse nummers?  
Mail de redactie of bel het Kerkelijk Bureau.

## OVERIGE DIENSTEN mei 2017

Datum	Gebouw/locatie	Tijd	Voorganger
Zondag 30 april	Ziekenhuis 't Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. M. Speckens-van Tuijl
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
Zondag 7 mei	Ziekenhuis 't Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Ds. W.L. Pera, Leersum
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
Zondag 14 mei	Perron 61 • Heicopstraat 61, 2729 BV	10.00 uur	Mw. E. de Jong-van der Zwaard, Dovenmeeting
	Ziekenhuis 't Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Pastor H. van der Bilt
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
Zondag 21 mei	Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR	10.30 uur	Mw. M. Schipper-Boven
	Ziekenhuis 't Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Ds. M. Gilhuis
Zondag 28 mei	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
	Ziekenhuis 't Lange Land Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. L. Hendriks-Vaessen
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting

## WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in 't Huys De Morgenster  
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum	Tijd	Voorganger
28 april	15.30 uur	Drs. E. Leune
5 mei	15.30 uur	Drs. E. Leune
12 mei	15.30 uur	Ds. G. Oosterhuis
19 mei	15.30 uur	Ds. G.W.S. Mulder
26 mei	15.30 uur	Ds. M.A. van den Berg
2 juni	15.30 uur	Ds. C.H. Wesdorp

Ik geloof iets pas  
als ik het niet zie.  
Als ik het zie heb ik  
geen geloof nodig.

Bron: 95 speldenprikken

## AAN HET WOORD

In deze rubriek vraagt Fien Meiresonne steeds iemand zijn of haar kijk te geven op een bijbeltekst of bijbelgedeelte dat bemoedigt en inspiratie geeft.



## Daar draait het om!

“ Een tijd geleden vroeg iemand aan mijn vrouw: 'Jij kent God toch, hè?' Als iemand je zo'n directe vraag stelt, is het lastig om direct een antwoord te geven. Pas later bedacht ze dat ze had kunnen antwoorden: 'Nee, maar Hij kent mij wel!' Daar zit voor mij de kern van mijn geloof. Lees Johannes 20 vers 16. Dat is het hoofdstuk dat de ontdekking van de opstanding van Jezus beschrijft. Daar staat

heel eenvoudig: 'Jezus zei tegen haar: 'Maria'. ' Ze werd dus gekend! Dat simpele zinnetje geeft mij veel houvast. Ik ken God niet, maar God kent mij wel, zoals Hij ook Maria kende en haar bij haar naam aansprak. Tegelijk moet ik wel bekennen dat ik het erg moeilijk vind om het begrip God te duiden in relatie tot Jezus. Eigenlijk zie ik Jezus en God in elkaars verlengde. God neemt zelf het initiatief via en door Jezus. In Jezus' gedrag herken je God.

Als Mozes de Tien Geboden afgeeft, zijn dat de aanwijzingen voor ons leven hier op aarde. We spreken ook wel over de Tien Woorden, als richtingwij-

zers op onze levensweg. Dat geldt evenzeer voor de profeten. Denk bijvoorbeeld aan Micha 6 vers 8: 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.'

## 'Het beste baken in een tumultueuze wereld'

En wat goed is vinden wij bij de Tien Woorden en bij Jezus. Dat is voor mij het beste baken in een tumultueuze wereld, waarbij ik weet dat ik gekend word. En daar draait het om!

**Perron 61** • Heicopstraat 61,  
2729 BV • T (079) 593 78 08  
**Perron Centrum** • Oosterheemplein 320, 2721 ND  
**Buurtpastor** Arte Havenaar  
T 06 409 607 68  
E arthavenaar@perron-oosterheem.nl  
W www.perron-oosterheem.nl



**Halte 2717**  
Busken Huethove 63, 2717 HN  
**Buurtpastor** Johan Roest  
T (079) 319 02 97 • 06 235 049 48  
E buurtpastor@halte2717.nl  
W www.halte2717.nl



**De Pelgrim** • Frans Halsstraat 3  
**Pionier en pastor**  
Maarten Goossens  
T 06 814 307 42  
E maarten@depelgrimzoetermeer.nl  
W www.depelgrimzoetermeer.nl





**10 MEI**  
**Close reading**



**DE OASE** • De Schriften lezen vanuit een 'lectio divina' en daarna de teksten wetenschappelijk beschouwen. Dat is wat we in de 'close reading' doen. Uitgangspunt is dat God door de woorden van de Schriften nog steeds spreekt. Op woensdagavond 10 mei om 20.00 uur lezen we in De Oase een gedeelte uit de brief aan de gemeente van Kolosse, hoofdstuk 1:24 – 2:3. Een intrigerend gedeelte over het Mysterie van God, dat Christus heet!

**GEBEDSMOMENTEN**

**OOSTERKERK**

Woensdagavond om de twee weken: 10 mei en 24 mei, 19.00-20.00 uur, Oosterkerk

**OUDE KERK**

Elke maandagavond, 19.00-20.00 uur, Wijkgebouw Dorpsstraat 57

**DE PELGRIM**

Elke werkdag om 07.30 uur, Pelgrimskerk

**Vorming en toerusting in mei**  
Zie de Agenda in de uitgave *Gaandeweg*, ook te vinden op [www.pgzoetermeer.nl/pgzoetermeer/pagina/gaandeweg.php](http://www.pgzoetermeer.nl/pgzoetermeer/pagina/gaandeweg.php)

**11 MEI**  
**Meditatie en gebed: 'lectio divina'**

**PELGRIMSKERK** • Welkom bij de tijd van meditatie en gebed op donderdag 11 mei om 19.45 uur in de Pelgrimskerk. Onder leiding van een predikant wordt een bijbelgedeelte gelezen op de wijze van 'lectio divina', te vertalen met 'geestelijke lezing' of 'lezen met het hart'.

Onze manier van lezen is er vaak op gericht om informatie of kennis te vergaren, het liefst in een zo kort mogelijke tijd, waarbij het begrijpen van de tekst vooropstaat. 'Lectio divina' daarentegen is een manier van lezen die erop gericht is te horen wat God de lezer vandaag in de bijbeltekst

wil zeggen. Daarbij staat het ontvangen centraal. De lezer stelt zich open voor de beweging van de Geest in het bijbelgedeelte. Het gaat bij deze manier van lezen juist om vertraging, om het 'herkauwen' van de tekst. In plaats van dat ik de tekst 'lees', wil de tekst mij 'lezen'. 'Lectio Divina' wil openen voor de Godsontmoeting. Na de meditatie kan gedeeld worden wat is 'ontvangen' en aansluitend is er een tijd van voorbeden voor nood in de wereld, ver weg en dichtbij.

Piet Boudeling T 06 5364 2021  
E [info@boudeling.nl](mailto:info@boudeling.nl)

**10 en 24 MEI**  
**Open lesavonden**  
**ETS Bijbelcursus**

De ETS-Bijbelcursus, onderdeel van het Evangelische College, wil mensen helpen om de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen en toepassen en is geloofsopbouwend. De afdeling in Zoetermeer stelt op 10 en 24 mei de lesavonden open voor gasten. Geïnteresseerden kunnen gratis en vrijblijvend de lessen Oude en Nieuwe Testament bijwonen van 19.30 tot 22.00 uur in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Nathaliegang 263. Aanmelden niet nodig. In september gaat het nieuwe cursusjaar van start.  
W [www.ets-cursus.nl](http://www.ets-cursus.nl)

**WIL JE GOD BETER  
LEREN KENNEN DOOR  
JE TE VERDIEPEN IN  
ZIJN WOORD?**

**Meditatieve vieringen**



**ICHTHUSKERK** • Korte vieringen in de Ichthuskerk naar het model van Taizé met zingen en

bidden, teksten en stilte en met muzikale begeleiding van piano of dwarsfluit. De meditatieve serie winter/voorjaarsvieringen gaan over 'Pelgrimage van vertrouwen'. Een pelgrimage is een reis naar een bedevaartsoord, maar in de vieringen denken we ook aan een innerlijke reis of levensweg. Meditatieve vieringen vinden het hele jaar door plaats, steeds in series van ongeveer tien: een serie in de winter/voorjaar periode, een serie in het najaar, en zomervieringen in de maanden juli en augustus. Iedereen is welkom.

30 april: 'Stilte en inkeer'  
7 mei: 'Nieuw, herboren worden'  
14 mei: 'En dan ben je weer thuis'

Zondagavond 19.30 uur, Ichthuskerk  
Werkgroep Refect: Roeland van der Kruk T (079) 352 20 81

**13 MEI**  
**Jeugdavond**

**ICHTHUSKERK** • Op zaterdag 13 mei is er weer een gezellig jeugdavondje in de U2-ruimte van de Ichthuskerk, Parkdreef 258. Eerst eten we met z'n allen en daarna is er ruimte voor een leuk spel of een film. Houd je app in de gaten!

Nog nooit geweest? Informatie bij Anita Geuze T (079) 342 62 61



**12 + 19 MEI**  
**Kinderkerkclub**

**DE OASE** • Elke vrijdagavond (behalve in de schoolvakanties) is er in De Oase een club voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Samen met anderen gaan we knutselen, zingen, spelletjes spelen, wat drinken en vooral veel lol hebben met elkaar. Elke week doen we wat anders. En heb je zelf een goed idee? Vertel het ons! In de maand mei komen we bij elkaar op 12 en 19 mei en daarna elke vrijdag in juni.



**20 MEI**  
**Speel-kerk-doe**

**DE OASE** • Het thema van de volgende Speel-kerk-doe op zaterdag 20 mei is 'Dieren die iets bijzonders kunnen'. 'Speel-kerk-doe'-activiteiten zijn bedoeld voor kinderen samen met volwassenen. Samen met je (klein)kind op ontdekkingsstocht daagt je uit om door de ogen van een kind naar kerk en geloof te kijken. En kinderen vinden het fantastisch om iets te doen samen met hun (groot)ouders. Om hen iets te leren of samen met hen te ontdekken. Durven jullie de uitdaging aan?

20 mei, De Oase, Kerkenbos 8  
Welkom vanaf 15.30 uur.  
om 17.00 uur een korte viering, om 17.30 uur gezamenlijke maaltijd

**23 MEI**  
**Kerk-schoolviering**

**ORANJERIE – NOORD** • De jaarlijkse 'doordeweekse' kerk-schoolviering van basisschool De Oranjerie is op dinsdag 23 mei in de Oosterkerk. Er zijn twee vieringen: om 9.00 uur en 10.00 uur. Voorganger is ds. Jaap van den Akker.

**JONGERENREIS**  
**Ga mee naar Taizé**

Van 9 juli t/m 16 juli wordt er een Zoetermeerse jongerenreis georganiseerd naar de gemeenschap van Taizé. Taizé telt een honderdtal broeders uit bijna dertig landen, met verschillende protestantse en katholieke achtergronden, een echte oecumenische gemeenschap dus. Jaarlijks trekken ruim 100.000 jongeren naar Frankrijk om een week in Taizé te verblijven. Wij willen ook dit jaar weer met een groep jongeren zo'n week meebeleven. Deze reis is een initiatief van vele kerken in Zoetermeer. Heb je zin om mee te gaan, wacht niet en geef je op. Iedereen kan mee, van welke geloofsrichting je ook bent. Aanmelden kan tot uiterlijk eind mei.

Datum: 9-16 juli  
Vertreklocatie: De Regenboog, Nathaliegang 263  
Tijd: Direct na de uitwaai-viering van 10.00 uur in De Regenboog  
Info en aanmelden: Matthé Vermeulen  
E [matthe.vermeulen@kpnmail.nl](mailto:matthe.vermeulen@kpnmail.nl) T 361 94 93  
Dick Sonneveld T 360 45 52  
E [daj.sonneveld@gmail.com](mailto:daj.sonneveld@gmail.com)

Zondagavond 28 mei en elke vierde zondag van de maand is er een Taizéviering in De Wijngaard vanaf 19.30 uur, Moeder Teresa-singel 100 (tegenover de Watertoren).

**AANRADERS**

**Hemelvaart?**

In het boekje 'Met zonder Jezus – over Hemelvaart' vertellen tien mensen wat Hemelvaart voor hen betekent. Gebeden, gedichten en andere teksten helpen om het feest van Hemelvaart dichterbij te brengen. Ook laat een kort overzicht zien hoe de kerk in de loop der eeuwen Hemelvaart vierde.

[www.protestantsekerk.nl/webwinkel](http://www.protestantsekerk.nl/webwinkel), € 6,50 incl. porto

**'Alef' – bijbelkwartet en bijbelblad**

Spelenderwijs van alles leren over de Bijbel met een kleurrijk kwartet, leuk voor kinderen, vaders en moeders, opa's en oma's.

€ 7,95, [www.royaljongbloed.nl](http://www.royaljongbloed.nl)

Dit spel past bij 'Alef', bijbelblad voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Alef, een stoer figuurtje met lef en genoemd naar de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, gaat in ieder nummer met de lezertjes schatgraven in de wereld van de Bijbel.

Gratis proefexemplaar via [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

**'Voorleven'**

Doel van deze vierdelige serie is ouders praktische handvatten aanreiken om met elkaar in gesprek te gaan over geloofsopvoeding. Ieder deel betreft een bepaalde leeftijdsgroep (0-3, 4-7, 8-11, 12-16 jaar). Het bijzondere is dat zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden aan bod komt via concrete opdrachten en prikkelende gespreksvragen. De serie is geschreven voor groepen (doop)ouders, maar de inhoud van dit mooie werk materiaal kan ook voor een individueel ouderpaar zeer leerzaam en inspirerend zijn. Een idee voor een goed (doop)geschenk?

HGJB-serie 'Voorleven. In gesprek over opvoeden en geloven', € 9,95 per deeltje, [www.hgjb.nl/werken-met-jongeren](http://www.hgjb.nl/werken-met-jongeren)

**Ouderling in de praktijk**

In dit ervaringsboek komen 28 ambtsdragers, onder wie twee Zoetermeesters, aan het woord. Wat zijn hun ervaringen met huisbezoek, vergaderwerk en de samenwerking met andere pastorale werkers in de kerk? Vraagt of geeft het werk energie? Waardoor word je gevoed en hoe zorg je dat je geïnspireerd en fit blijft? Mannen en vrouwen uit verschillende kerkverbanden vertellen hun vaak zeer persoonlijke ervaringen. Zeker voor wie actief is in het pastoraat het lezen waard!

Jaap van der Giessen en Samuel Visser (redactie), 'Ouderling in de praktijk. Inspirerende ervaringen van (andere) ambtsdragers', Zoetermeer: Boeken-centrum, 2016, ISBN 978 90 239 7046 0, € 17,90



Advertenties

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

**Van der Kruk Consultancy**  
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk  
T (06) 371 55 371  
E [contact@vanderkrukconsultancy.nl](mailto:contact@vanderkrukconsultancy.nl)  
I [www.vanderkrukconsultancy.nl](http://www.vanderkrukconsultancy.nl)

**Gebroeders Huurman**  
een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders  
**Huurman**

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

[www.gebrhuurman.nl](http://www.gebrhuurman.nl)

**ichthus boekhandel**  
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081  
[WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL](http://WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL)



## DE PELGRIM



## AGENDA

Meiprogramma De Pelgrim

elke werkdag	7.30 uur	Ochtendgebed
8 mei	19.30 uur	Workshop bibliodans: Pinksteren
9 mei	14.00-15.30 uur	Christelijke meditatie
11 mei	19.45 uur	Meditatie ('lectio divina') en gebed
11-14 mei		Pelgrimage St. Adelbertabdij Egmond
17 mei	20.00 uur	Innerlijke pelgrimage
23 mei	19.30 uur	Filmavond: 'The Straight Story'
24 mei	19.30 uur	Balijwandeling, Balijhoeve, Kurkhout 100
28 mei	19.30 uur	Taizé-viering, De Wijngaard

## 8 MEI en 12 JUNI

## Workshop bibliodans

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Op twee avonden zullen we met behulp van bibliodans ontdekken wat er in dat verhaal gebeurt. In een kleine groep geven we, na bewegingsoefeningen en het lezen van het bijbelverhaal, aan enkele verzen uit het verhaal expressie op muziek. Worden wijzelf ook in beweging gezet?

Maandagavond 8 mei en 12 juni, 19.30-21.00 uur, De Pelgrim.  
Begeleiding: Petra van der Boom-Aantjes; maximaal 12 deelnemers; aanmelden: info@depelgrimzoetermeer.nl of www.depelgrimzoetermeer.nl

## 17 MEI

## Voorbereidingsavond Kloosterweekend

DE WIJNGAARD • Voor de veertiende keer op rij wordt er een kloosterweekend voor Zoetermeeders georganiseerd in de abdij O.L.V. van Koningshoeven bij Tilburg. We worden uitgenodigd om de diensten van de broeders mee te maken en daarnaast bieden we een (beperkt) eigen programma aan, afgestemd op het ritme van de monniken. Interesse? Laat het zo snel mogelijk weten.

Kosten kloosterweekend: € 105,- excl. reiskosten.  
Data: vrijdagmiddag 16 juni tot zondagmiddag 18 juni.

Info en opgave: Hans van der Bilt T 361 20 22 E hlvdilt@ziggo.nl of Marga Schipper T 3613403

## 9 MEI

## Christelijke meditatie

PELGRIMSKERK • Vanaf januari zijn er drie weken op dinsdagmiddag bijeenkomsten 'christelijke meditatie' georganiseerd in De Pelgrim. Mooie bijeenkomsten, waarin de stiltemomenten bijzondere en intense reacties oproepen. Iedere bijeenkomst hebben we anders ingevuld. We begonnen met een ontspanningsoefening, waarna gemediterd werd over een beeld, een icoon, of een bijbelgedeelte. Ook hebben we een loopmeditatie gedaan. De middagen staan los van elkaar, maar

het is wel fijn voor de continuïteit om vaker aanwezig te zijn. Op dinsdag 9 mei is de laatste bijeenkomst voor de zomer. Wie graag een keer wil meedoen is van harte welkom. Meld u aan bij een van ons. Vanaf september willen we weer een serie bijeenkomsten christelijke meditatie organiseren.

Marga Schipper T 361 34 03  
E marga\_boven@ziggo.nl  
Joke den Hertog T 3315855  
E f2hjdenhert@hetnet.nl

## www.depelgrimzoetermeer.nl

De Pelgrim heeft een nieuwe website. Gericht op mensen in Zoetermeer die op zoek zijn naar zingeving en spiritualiteit, een site die gastvrijheid en rust uitstraalt. Vormgever Jessica Monker wist een prachtige basis neer te zetten waarin de beelden meer spreken dan woorden. De foto's hebben allemaal iets te maken met 'op weg gaan' en Gods aanwezigheid hierin. De activiteiten van De Pelgrim zijn overzichtelijk vormgegeven en aanmelden kan direct via de site.

## 17 MEI

## Laatste avond 'Innerlijke pelgrimage'

Avond over het laatste deel van het omvormingsproces: de omvorming in heerlijkheid. Wij leven niet tot onze eigen eer, maar om de eer van God duidelijk te maken. Ons leven laat iets van die eer zien! De onderscheiding tussen hemel en aarde wordt heel dun. We kunnen de hemel bijna raken. Wat betekent dat voor ons en waar gebeurt dat in ons leven?

Woensdag 17 mei, 20.00 uur, Pelgrimskerk

## 23 MEI

## Start serie filmavonden 'Onderweg'

Films kunnen je confronteren, inspireren en aanzetten tot nieuwe inzichten. De Pelgrim organiseert een serie van drie filmavonden op dinsdagen met als thema 'Onderweg'. Drie films waarin mensen op weg gaan en door deze tocht met zichzelf geconfronteerd worden. Deze mensen hebben prachtige en ingrijpende ontmoetingen die hun leven zullen veranderen. We kijken met elkaar naar de film en bespreken daarna informeel wat de film met je doet.

23 mei, 19.30 uur: 'The Straight Story' (regie: David Lynch)  
6 juni, 19.30 uur: 'Philomena' (regie: Stephen Frears)  
20 juni, 19.30 uur: 'Into The Wild' (regie: Sean Penn)

## 24 MEI

## 'Vrij worden'

Een prachtige avond, hopelijk zwoel en warm? Een prachtige wandeling! Een bijzondere ervaring, steeds opnieuw, waarin we iets van Gods gelaat ontdekken op de tocht die we maken. Deze wandeling heeft als thema 'Vakantie - vacare - vrij worden!'.

Woensdag 24 mei, 19.30 uur, Kinderboerderij De Balijhoeve, Kurkhout 100

## INLOOPHUIS ROKKEVEEN

Elke vrijdag in De Regenboog van 10.00-13.00 uur

- Middagpauzedienst van 12.00 tot 12.30 uur
- Elke vierde vrijdag van de maand: **gezamenlijke maaltijd** om 12.00 uur

**5 mei:** We verwelkomen Matthé Vermeulen als voorganger van de middagpauzedienst. Aad Baak zorgt voor de muzikale begeleiding.  
**12 mei:** Marga Schipper is de voorganger en Hans Raaphorst bespeelt het orgel.  
**19 mei:** Petra Vossegat is vandaag de voorganger en Jan van Vliet de muzikale begeleider. Op deze dag kunt u zich opgeven voor de maaltijd van volgende week.  
**26 mei:** De maaltijd wordt verzorgd door Lia Ketel. Vandaag is er geen Middagpauzedienst.

• Wil Bettenhausen-Baak

## OPEN ICHTHUS



Ichthuskerk, Parkdreef 258  
www.openichthus.nl

## 18 MEI

KerkCafé+  
'A Place To Call Home'

ICHTHUSKERK • Waar voel jij je thuis? Dat is de centrale vraag tijdens een bijzondere avond in de Ichthuskerk op donderdag 18 mei. Anton van Dijken startte in 2015 een online community rond de Australische tv-serie 'A Place To Call Home'. Religieuze verschillen, antisemitisme, homofobie en afwijzing op basis van ras zijn ook in deze tijd nog altijd actueel. Aan de hand van een aantal pakkende fragmenten worden deze thema's besproken en zoeken we naar antwoorden en vooral ook naar wat ons bindt. Een avond voor gelovigen, zoekers, twijfelaars en vooral ook liefhebbers van bijzondere televisie. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: weet je van harte welkom!

18 mei, 20.00-22.00 uur, Ichthuskerk, www.openichthus.nl  
De online community is toegankelijk voor Facebookgebruikers: www.facebook.com/groups/DutchAPTCHFans  
Meer informatie over MijnKerk.nl via: www.mijnkerk.nl

## Inloopactiviteiten

Ook in de meimaand welkom bij een van de inloopactiviteiten van Open Ichthus.

## Elke laatste dinsdag van de maand: inloopmiddag

**30 mei**, 14.00 uur: spelmiddag. Doe mee met een potje sjoelen, Rummikub, Skip bo, Triominos of ander spel. Er is thee en koffie met wat lekkers erbij. Toegang is gratis; er staat een pot voor een eventuele vrijwillige bijdrage.

Informatie: Jeanette van der Bol Bakker T 06-12520061

## Elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur: inloopochtend

Tussen 10.00 en 12.00 uur staan koffie en thee klaar. Ook hier is de toegang gratis.

Informatie: Jacqueline Gravesteyn T 06 1053 8940  
E welkom@openichthus.nl

Advertenties

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

UITVAARTVERZORGING

Hoekindseweg 61  
Bleiswijk

www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar

079 - 342 60 70

## MONDIAL MOUERS

### Verhuisbedrijf Henneken

# Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag

Goudstraat 51  
2718 RD Zoetermeer  
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68  
E-mail: info@henneken.nl  
Internet: www.henneken.nl

## Van Dongen UitvaartZorg & Van Dongen UitvaartCentrum

Wij zijn een kleinschalige onderneming en bieden persoonlijke zorg en aandacht

Bredewater 20A - 2715 CA Zoetermeer  
079 - 343 43 03 - WWW.VDUZ.NL  
24 uur per dag bereikbaar ongeacht waar u verzekerd bent

## Verlaan

makelaardij

gaat tot het uiterste!

a Dorpsstraat 175  
2712 AJ Zoetermeer  
t 079 362 05 55  
e info@verlaanmakelaardij.nl  
i www.verlaanmakelaardij.nl



MISSIONAIR

HALTE 2717

vanaf 10 MEI  
Bijbelcursus



**BUS 63** • Tot 5 mei kunt u zich nog opgeven voor de cursus 'De Bijbel in grote lijn'.

Je leert de Bijbel van dichtbij kennen, zonder te verdwalen in de veelheid van boeken en de weerbarstige taal. De cursus is interessant voor iedereen, of je al een beetje van de Bijbel weet of helemaal niets. De cursus wordt gegeven door Halte 2717 in

Bus 63 aan de Busken Huethove in Buytenwegh. Vijf woensdag-avonden: 10, 17, 24, 31 mei en 7 juni van 20.00-22.00 uur. Kosten voor de cursus bedragen € 10, inclusief uitgebreide cursusmap en koffie.

Opgeven bij ds. Jaap van den Akker T (079) 331 71 33  
E informatie@halte2717.nl

PERRON



12 MEI en 9 JUNI  
Bijbelverhalen voor peuters en ouders

Met gespitste oren, grote ogen en gespannen gezichtjes die in de mimiek het verhaal volgen zitten ze te luisteren. Kinderen vinden verhalen prachtig. Misschien kent u de verhalen ook nog wel. Bij Perron vertellen we de bijbelverhalen weer opnieuw en we nodigen we u uit om samen met uw peuter te komen luisteren.



Welkom op vrijdagmorgen 12 mei en 9 juni, dan lezen we weer voor! 9.00 uur: inloop met koffie, limonade en speelgoed 9.15 uur: spel en verhaal 9.45 uur: einde

HART4U-DIENST

Verfrissende ervaring van lied en boodschap

**IMPRESSIE** • Verandering van spijs doet eten. Eén keer in de maand is er in de Oosterkerk in Oosterheem een bijzondere middagdienst onder de noemer 'Hart4U', bedoeld om iedereen te laten delen in de liefde van God voor deze wereld. Er worden lofliederen gezongen en er is een spreker die ingaat op een (actueel) thema aan de hand van een bijbelgedeelte. 'Helemaal vrij!' was het thema van de dienst op Palmzondag 9 april en Marius van Duijn, missionair predikant in Utrecht Kanaleneiland, was de gastspreker.

Het was mooi zonnig lenteweer en de kerk was rond 16.30 uur aardig gevuld. Ik zag ouders met tieners en ook veel gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Na een kort welkom zongen we een aantal liederen, begeleid door een goed klinkende band en ondersteund door een zangeres en zanger. Sommige liederen waren mij onbekend, maar ik kon al snel meezingen.

Genieten van de ultieme vrijheid ...?

Roeibootje

Daarna was het tijd voor de spreker. Na het lezen van een bijbelgedeelte begon hij met het verhaal van de film 'Adrift'. Zes vrienden maken een boottocht

en besluiten op volle zee te gaan zwemmen. Ze springen allemaal het water in en genieten van de ultieme vrijheid. Tot ze tot de ontdekking komen dat niemand het zwemtrapje heeft uitgegooid. Ze kunnen nu niet meer terug op de boot. De ultieme vrijheid blijkt een dodelijke gevangenis te zijn ... Van Duijn gaf mee dat de kerk moet fungeren als roeibootje dat langskomt om een reddingslijn uit te gooien. Tijdens een heerlijk luisterlied kon de gesproken boodschap bezinken. De dienst werd afgesloten met gebed en zingen, opnieuw een aantal liederen achter elkaar.

Zonder interruptie

De Hart4U-diensten verschillen in vorm van de gebruikelijke kerkdiensten. Dit zorgt ervoor dat je de bekende onderdelen van



Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

een dienst anders ervaart. Het koppelen van de bijbellesing aan de uitleg zonder het zingen van een lied tussendoor werkt heel verfrissend en geeft de spreker de gelegenheid om vanuit de lezing zelf zijn betoog op te bouwen. Hetzelfde geldt voor het zingen van de liederen achter elkaar zonder gesproken interruptie. De opbouw van de liederen zorgt ervoor dat de focus van de deelnemers gericht blijft op de boodschap.

• Arie Vooijs

KERK MUZIEK

Bevrijdingsfestival

Het voorjaar is een tijd van veel vrije dagen: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag, Bevrijdingsdag. Ook een tijd waarin het festivalseizoen start: Bevrijdingspop, Pinkpop, Pukkelpop. De festival-directeuren hebben op het Groningse Eurosonic-Noorderslag in januari gekeken welke trends er dit jaar zijn en de populaire artiesten en dj's geboekt. Bij al deze festivals zijn het de artiesten en dj's die volop in de schijnwerpers staan. Hoge podia worden opgericht, want iedereen moet goed zicht op hen hebben. Zij op hun beurt bespelen weer het publiek zodat iedereen in een feeststemming komt of blijft.

Het bevrijdingsfestival in de kerk valt al vroeg in het seizoen. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen en is opgestaan. Hoewel Händels 'Messiah' vaak met Kerst wordt opgevoerd, is dit oratorium een voorbeeld van bevrijdingsmuziek. De 'Messiah' is opgesplitst in drie delen. In het eerste deel komen de profeten aan bod die vertellen over de komst van de Messias. Deel twee gaat over Jezus' dood, zijn opstanding en hemelvaart. Het derde deel gaat over de wederkomst van Christus en zijn heerschappij.

Anders dan bij de seculiere festivals en concerten gaat het in de kerk niet om de artiesten. De muziek is een eerbetoon aan God. De musici doen hun werk vaak zonder dat zij zelf

zichtbaar zijn voor het publiek. Het priesterkoor zong in het koor van het kerkgebouw. Dit gedeelte was afgesloten met een koorhek en niet toegankelijk voor gewone gemeenteleden. In later tijden werd het koor (en het grote orgel) verplaatst naar het (d)oksaal. Deze koorzolder bevond zich aan de westelijke muur van de kerk. Ergens boven de gemeente zong het koor en speelde de organist. Niet zichtbaar voor de gemeente. De muziek in de kerk was gericht aan God en de gemeente mocht meegenieten. Niet door te kijken naar de uitvoerende artiesten, maar met de ogen gericht op het altaar luisteren naar de 'hemelse' klanken. En dat alles onder het motto 'Soli Deo Gloria', 'Alleen aan God de Eer'.

• Arie Vooijs



CULTUREEL

Lunchpauzeconcerten  
Oude Kerk



- 3 mei: Dani Luca – piano
- 10 mei: Ronald de Jong – orgel
- 17 mei: Isabelle van Dooren en Maaïke Peeters – piano en cello
- 24 mei: Johann Markel – piano
- 31 mei: Floor Braam en Luis Rabello – viool en piano

Elke woensdag 12.45-13.15 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59  
Toegang gratis, er staat een collectebus. [www.concertenzoetermeer.nl](http://www.concertenzoetermeer.nl)

17 MEI

Lenteconcert in De Regenboog

Het is lente en wat past daar beter bij dan een barokconcert 'Dolce Napoli' met vrolijke, levenslustige werken van Italiaanse componisten die allen werkten in Napels. Barokensemble La Cicala, bestaande uit Inês d'Avena (blokfluit), Rebecca Rosen (cello) en Claudio Ribeiro (klavecimbel), spelen een programma gewijd aan de crème de la crème van het Napolitaanse muziekleven in het begin van de achttiende eeuw. Blokfluitiste

Inês d'Avena heeft zich jarenlang verdiept in deze prachtige muziek en inmiddels zijn er al twee cd's van verschenen. Tijdens het concert zijn diverse replica's van instrumenten uit die tijd te horen.

Woensdag 17 mei, 20.15 uur, De Regenboog, Nathaliegang 263, Rokkeveen (wijk 19). Toegang € 15 inclusief koffie/thee, t/m 25 jaar: € 5, houders van een Zoetermeerpas: gratis. [www.regenboogmuziek.nl](http://www.regenboogmuziek.nl)

27 MEI

Cantemus Chamber  
Choir in Oude Kerk

Het is de Stichting Concerten Oude Kerk gelukt om een famous Engels kamerkoor naar Zoetermeer te halen. Het Cantemus Chamber Choir onder leiding van Huw Williams staat bekend als een van de beste Engelse kamerkoren. Op hun repertoire staan de grote oratoria uit de barok, maar ook romantische en hedendaagse werken. De koorklank wordt geremd in binnen- en buitenland en bracht hen op Buckingham Palace en vele podia in Europa. Ronald de Jong, vaste organist van de Oude Kerk zal twee orgelsolo's vertolken als muzikaal intermezzo.

Zaterdag 27 mei, 19.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59. Toegang gratis, collecte aan de uitgang. Er is koffie en thee te koop in de pauze. [www.concertenzoetermeer.nl](http://www.concertenzoetermeer.nl)

Advertentie

ZEKER VAN VAKWERK  
ZEKER VAN DORP

Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkenis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

[vandorp.eu](http://vandorp.eu)



LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

WO. 26 APRIL - (Mt 14:22-33)

Jezus kwam naar zijn leerlingen toe, lopend over het meer. Ze raakten in paniek en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!

DO. 27 APRIL - (Heb 5:1-10)

Christus heeft gebeden tot God die hem kon redden van de dood, en werd verhoord om zijn nederige overgave aan God.

VR. 28 APRIL - (Jak 1:12-18)

Jakobus schreef: Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Hij zal als lauwerkrans het leven ontvangen, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

ZA. 29 APRIL - (Fil 2:1-11)

Christus werd gelijk aan een mens. Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.

ZON. 30 APRIL - (Lc 24:13-35)

Toen de opgestane Jezus met twee leerlingen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.

MA. 1 MEI - (Ex 14:5-31)

Mozes zei tot het volk: Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag nog zal redden.

DI. 2 MEI - (Ex 16:1-18)

In de woestijn verzamelde het volk het manna dat de Heer hen gaf. Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet te veel, en zij die weinig verzameld hadden niet te weinig.

WO. 3 MEI - (1 Pe 5:1-4)

Hoed degenen waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil en met belangeloze toewijding.

DO. 4 MEI - (Js 40:25-31)

God geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.

VR. 5 MEI - (W 1:11-15)

De dood is niet door God gemaakt. God vindt geen vreugde in de ondergang van enig levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het te laten bestaan.

ZA. 6 MEI - (Js 52:13-53:12)

Door toedoen van de dienaar van de Heer slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.

ZON. 7 MEI - (Joh 10:1-10)

Jezus zegt: Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.

MA. 8 MEI - (2 Kor 5:13-17)

Christus is voor allen gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en is opgewekt.

DI. 9 MEI - (2 Kor 1:8-11)

Paulus schreef: We hebben het zwaar te verduren gehad, boven onze krachten. Dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt.

WO. 10 MEI - (Heb 12:18-24)

U hebt niet voor een tastbare werkelijkheid gestaan. Nee, u staat voor de stad van de levende God, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus.

DO. 11 MEI - (Joh 4:5-42)

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden.

VR. 12 MEI - (Kol 3:1-4)

U bent met Christus uit de dood opgewekt. Richt u dan op wat boven is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.

ZA. 13 MEI - (Ps 119:33-40)

Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag. Laat mij uw wegen gaan, en leven.

ZON. 14 MEI - (Joh 14:1-3)

Jezus zegt: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

MA. 15 MEI - (Ps 23)

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij voert mij naar vredig water en geeft mij nieuwe kracht.

DI. 16 MEI - (Jr 17:14-17)

Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?

WO. 17 MEI - (Lc 24:35-48)

De opgestane Jezus kwam te midden van zijn leerlingen staan en zei: Vrede zij met jullie.

DO. 18 MEI - (Mt 10:37-42)

Jezus zegt: Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloofd worden.

VR. 19 MEI - (Job 42:1-6)

Job zei tot God: ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. Ik had slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.

ZA. 20 MEI - (Rom 10:5-10)

Het woord van God is dicht bij u, in uw mond en in uw hart.

ZON. 21 MEI - (Joh 14:18-21)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.

MA. 22 MEI - (Sir 2:1-11)

Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem. Hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde.

DI. 23 MEI - (Lv 26:3-13)

De Heer zei tegen zijn volk: Mijn woning zal in jullie midden staan. Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk.

WO. 24 MEI - (Lc 24:13-35)

Toen de leerlingen in Emmaüs de opgestane Jezus herkend hadden, zeiden ze tegen elkaar: Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak?

DO. 25 MEI - (Ef 1:15-23) HEMELVAART

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu God u geroepen heeft.

VR. 26 MEI - (Hos 14:2-9)

De Heer zegt: Ik genees mijn volk van zijn ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. Ik wil hun liefde beantwoorden, mijn oog op hen richten.

ZA. 27 MEI - (1 Joh 1:5-7)

Als we onze weg in het licht gaan, zoals God zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden.

ZON. 28 MEI - (Joh 17:1-11)

Jezus bad: Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen en iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven schenken.

MA. 29 MEI - (Js 45:1-7)

God zegt: Ik zal voor je uit gaan. Dan zul je weten dat ik de Heer ben, die jou bij je naam roept.

DI. 30 MEI - (Ps 119:1-16)

Met heel mijn hart heb ik u gezocht, Heer. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.

WO. 31 MEI - (Lc 1:26-38)

De engel zei tegen Maria: Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.

DO. 1 JUNI - (Hnd 10:1-35)

Petrus zei: God maakt geen onderscheid tussen mensen, maar hij trekt zich het lot aan van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.

VR. 2 JUNI - (2 Kor 1:3-7)

Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.

ZA. 3 JUNI - (Zach 2:14-17 (2:10-13))

Jubel, mijn volk, en verheug je, want ik kom in jullie midden wonen – spreekt de Heer.

Halte-pastor Johan Roest:

‘Handelen vanuit de basis’

INTERVIEW • Johan Roest is de pionier en voortrekker van Halte 2717, missionair buurtcentrum in Buytenwegh. Precies een jaar geleden is hij in die functie bevestigd. Dat Halte 2717 op zichzelf staat ervaart Johan als een zegen. ‘Je kunt samen met geloofsgenoten *bottom-up* christen zijn, vanuit een natuurlijke basis.’

Tegenover mij zit een mensenmens. Dat blijkt al meteen wanneer wij in het begin van het interview over onze gemeenschappelijke raakvlakken komen te spreken: onderwijs. ‘Wat mij in het onderwijs het meest boeit is niet zozeer de kennisoverdracht en de toetsing maar het directe contact met de leerling.’ Johan Roest (41) is afgestudeerd als sociaal geograaf en werkt ook als leraar aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. Dat ziet hij zichzelf niet zijn hele leven doen, het Nederlandse onderwijs is wat hem betreft te veel gericht op het behalen van diploma’s. ‘Talenten kun je beter ontwikkelen door de leerling met beroepsgerichte opdrachten uit te dagen om het maximale uit zichzelf te halen.’

‘Er zélf zijn voor mensen die behoefte hebben aan contact’

Vooral steun bieden

Ook al had Johan geen theologische opleiding, hij werd van alle kanten gestimuleerd om te solliciteren naar de pioniersplek in Buytenwegh. Halte 2717 is missionair-diaconaal van opzet en gaat dus over mensen. In de praktijk blijkt dat de pioniersplek vooral bezocht wordt door mensen uit de buurt die behoefte hebben aan contact, zingeving en vooral steun. Dit is waar het bij Johan om draait: ‘Mensen in hun waarde zetten vanuit een christelijke overtuiging.’ Bij activiteiten zoals maaltijden, gesprekskringen, inlooppiddagen, vindt hij het het belangrijkste om er zelf te zijn voor de mensen. Bron voor hem blijft het evangelie; gebedsmomenten zijn daarbij belangrijk.

Op jongeren betrokken

Johan is een ervaren jeugdwerker. Lange tijd was hij jeugddouderling, ook nu nog. Al jaren is hij betrokken bij de organisatie van de zomerkampen van de Protestantse Gemeente. ‘Er zijn in Zoetermeer nog steeds kinderen, die niet op vakantie gaan met hun ouders. Voor hen is het zomerkamp de belangrijkste week van het jaar.’ Ook is Johan een van de steunpilaren van toneelgroep Focus, voor jongeren tot 25 jaar. Focus repeteert in de Ichthuskerk (vroeger in De Olijftak) en bestaat uit jongeren van zowel binnen als buiten de kerk.



Foto's: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

Over de verhouding jongeren en kerk heeft Johan duidelijke opvattingen. Vanaf hun puberjaren komen jongeren vaak niet meer naar de zondagse kerkdienst. Ze zijn wel degelijk met levensvragen bezig, alleen krijgen ze daar op zondag geen antwoord op. Veel liever houden ze zich doordeweeks met zingeving bezig, zoals bijvoorbeeld de World Servants (die nu hun plek gevonden hebben bij de nieuwe pioniersplek De Pelgrim, red.). Daarom ook juicht Johan het stichten van pioniersplekken die rekening houden met jongeren zo van harte toe. Inspiratie opdoen samen met andere jongeren is daar heel goed mogelijk.

‘De lijn met de kerk is een groot goed’

Meer vrijwilligers ‘uit de buurt’

In het eerste jaar van zijn pionierschap heeft hij geleerd hoe je de buurt bekend kunt maken met zo’n inloophuis. Dat heeft geleid tot een kleine, wisselende, maar toch hechte gemeenschap, omringd door veel vrijwilligers. Johan stelt zich ten doel veel meer vrijwilligers uit de buurt erbij te betrekken. Ook in de toekomst zal er behoefte zijn aan een buurtcentrum zoals Halte. In Buytenwegh is daar vraag naar. Of Halte 2717 op den duur gefinancierd moet blijven door de PGZ, vraagt Johan zich af. ‘Het is ook denkbaar dat we op den duur intrekken bij een bestaande organisatie, die op andere wijze gefinancierd wordt, bijvoorbeeld via fondsen of overheid. Maar met behoud van identiteit, want de lijn met de kerk is een groot goed.’

• Jan Blankespoor



UITGELEZEN

Weg uit het moeten

Bij het meimaandthema ‘Vrijheid’ kies ik voor een bevrijdend boek. Just van Es (1946) is godsdienstfilosoof en was tot 2009 werkzaam als gemeentepredikant. Hij bespreekt in zijn boek *Weg uit het moeten* wat werd ontdekt in gesprekken, kringavonden en kerkdiensten. Van Es stelt de vraag: ‘Hoe komt het dat godsdienst aan de ene kant mensen klein en onmachtig maakt en aan de andere kant in mensen het goede naar boven haalt? Hoe kan godsdienst tegelijk gevangenis en ontsnappingsweg zijn, verstrikking en ontknoping?’ Gelovigen verlangen naar goedheid, heerlijkheid, geluk, het ware leven, maar zij vertellen dat verlangen meestal in een ‘moeten’. Van Es beschrijft op heldere wijze hoe dat ‘moeten’ een val wordt. Hoe meer ik moet, hoe minder ik het bereik. Aan de hand van het verhaal van ‘de rijke jongeling’ laat hij zien hoe verandering van blikrichting kan bevrijden uit dat moeten. Jezus brengt daarin aan het licht hoe verstikkend godsdienst kan

worden. Vervolgens wijst hij de man een uitweg: ‘Kijk niet naar wat jij moet, maar kijk naar wat God jou wil geven.’ Deze zoeker naar het Koninkrijk van God krijgt alleen door op te houden met te vragen ‘Wat moet ik doen?’ ruimte om dat Koninkrijk binnen te gaan. Het is belangrijk je te oefenen in ‘doen dat geen doen is’. Dit lezenswaardige boek is een indringende oproep tot bevrijdende verandering van blikrichting. Het verscheen in 2011 maar is nog prima verkrijgbaar. Juist omdat het voortkomt uit ontdekkingen met en door een kerkelijke gemeente, is het zeker geschikt voor gespreksgroepen. Van harte aanbevolen!

• Joke Westerhof

Just van Es, *Weg uit het moeten. Religie als verstrikking en ontknoping*, Zoetermeer: Meinema, ISBN 978 90 211 4302 6, 116 blz., € 17,00

